



Kunst van hart tot hart

10 mei 2021

Sinds 2020 vangt de opvanglocatie aan de Anderlechtlaan in Nieuw-Sloten 60 ongedocumenteerden op. De bewoners ontvingen van mensen uit de buurt een persoonlijk cadeau: een kunstwerk. In totaal zijn tot nu toe 17 kunstwerken gemaakt door kinderen uit de buurt. Kunst van hart tot hart. Initiatiefnemers Marlies Wijnen en Elsbeth Pluimers vertellen hoe dit project tot stand is gekomen.

Buurtbewoonster Marlies Wijnen bedacht een warm welkom voor de tijdelijke bewoners van de opvanglocatie aan de Anderlechtlaan. Zij vroeg kunstenaar Elsbeth Pluimers om het project een diepere betekenis te geven. De bewoners van de opvanglocatie bedachten zelf wat zij op het schilderij wilden zien. Kinderen uit Nieuw-Sloten gingen hiermee aan de slag onder leiding van Pluimers. De schilderijen hangen nu in de kamers van de bewoners. Pluimers: “Iedereen verdient het om gezien en gehoord te worden.”



Kunstwerk van Bente

Werken aan hun toekomst

Ongedocumenteerden zijn mensen zonder verblijfstatus. Hun asielaanvraag werd afgewezen. Op de Anderlechtlaan ontvangen zij om redenen van medemenselijkheid 24-uurs opvang. Het Leger des Heils organiseert deze opvang. Zo kunnen zij in een stabiele omgeving en onder professionele begeleiding aan hun toekomst werken. Stichting Vluchtelingenwerk helpt hen daarbij. De bewoners, zowel mannen als vrouwen, komen uit verschillende landen. Landen in Afrika, het Midden-Oosten en Azië. Het zijn mensen die veel meegemaakt hebben.

Ruim en licht gebouw

De opvanglocatie aan de Anderlechtlaan is eigendom van de gemeente - een voormalige school. Een modern, licht en ruim gebouw. En nu dus een tijdelijke woonvoorziening voor ongedocumenteerden. De mensen hebben er een eigen slaapruijnte en delen een keuken met elkaar. Er is een ruime ontspanningsruimte.

Elsbeth Pluimers: 'Bezieling van binnenuit'

Elsbeth Pluimers (60+) maakt grafiek en ander beeldend werk. Ze studeerde onder meer aan de Rijksacademie. Pluimers geeft les aan verschillende groepen amateurkunstenaars. Ze laat zich inspireren door de kunstenaar Shinkichi Tajiri. Werk met bezieling van binnenuit, waarbij de energie stroomt tussen hart, hoofd en handen. Dat wil ze haar cursisten, en de jonge kunstenaars van Nieuw-Sloten laten ervaren.



Kunstwerk van Elisa

Marlies Wijnen: 'Een warm gebaar'

Marlies Wijnen (60+) is een creatieve en betrokken buurtbewoonster van Nieuw-Sloten, met een open geest. Wijnen: "Ik was razend enthousiast toen ik hoorde van de tijdelijke opvanglocatie aan de Anderlechtlaan. Ik zit in de begeleidingscommissie, een overleg met bewoners, politie en andere professionals in de wijk. Samen zorgen we voor de leefbaarheid in de buurt. Kunst is zuurstof, die gedachte inspireert mij. We vroegen ons af wat we vanuit deze gedachte voor bewoners kunnen betekenen. De bewoners staan op overleven. Ik wilde een brug slaan, met kunst. Met schoonheid. Een warm gebaar maken."

Fijn om iets voor iemand anders maken

Pluimers: “De begeleiders van de opvanglocatie aan de Anderlechtlaan vroegen de bewoners van welke kleuren en muziek, van welke landschappen en ze houden. Vervolgens ging ik in het voorjaar met een groep kinderen uit Nieuw-Sloten aan de slag in het Huis van de Wijk België. Ik liet de kinderen briefjes met de woorden van bewoners lezen. De kinderen moesten daarbij een kunstwerk maken, van schets tot verf op het doek. Ze hebben met veel aandacht aan deze opdracht gewerkt. Ze vonden het fijn om iets voor iemand anders te maken.”

17 kunstwerken

Natuur, bloemen, sterren, een landschap, een stad. In totaal 17 kunstwerken. Met aandacht gemaakt. Met een persoonlijk briefje van de kinderen voor iedere bewoner. Elsbeth Pluimers bracht de kunstwerken naar de opvanglocatie aan de Anderlechtlaan. Bewoners waren geraakt. En blij. Pluimers: “Wij noch de kinderen hebben de bewoners in levenden lijve ontmoet. Daar ging het ook niet om. Het ging vooral om verbinding. Nieuwe energie brengen naar de bewoners.”

Alle betrokkenen zijn zeer positief over het project. Initiatiefnemers, kinderen, bewoners, Leger des Heils. Een lief gebaar dat lichtheid en vrolijkheid brengt. Kunst van hart tot hart.

Doe ook mee!

Marlies Wijnen en Elsbeth Pluimers gaan verder met het project, met jongeren en volwassenen. Bent u een bewoner van Nieuw-Sloten en wilt u meedoen? Meld u dan aan:

- Huis van de Wijk België: Eigenwijks.nl/wijken-in-nieuw-west
- of via de website van Elsbeth Pluimers: Elsbethpluimers.nl

Foto Elsbeth en Marlies: Tom Feenstra

Foto kunstwerk van Bente: Weronika Trawicka

Foto kunstwerk van Elisa: Elsbeth Pluimers